

## Sven Rydenfelt

Professorn och fd kolumnisten i SvD Sven Rydenfelt, Lund, har, som meddelades igår på ledarsidan, avlidit, 94 år gammal; hans närmaste är sönerna Jan och Thomas med familjer.

**Sven Rydenfelt var** liberalismens grand old man i Sverige. Han var i många år universitetslektor i nationalekonomi vid universitetet i Lund. 1991 fick han professors namn. Rydenfelt blev rebellen inom svensk ekonomi.

När keynesianismen var nationalekonomisk statsreligion i Sverige vägrade Sven Rydenfelt som nästan ende ekonom att tro på budskapet. Han förklarade att arbetslösheten i grunden beror på att vi har för få företag, och att detta i sin tur beror på att staten tar ut för hög skatt på företagande.

Detta svärjande inför nationalekonomins högtare gjorde, vad jag förstär, honom mobbad av kollegerna. Han fick ingen docentur.

Men utan att förtrötta kritiserade han de skatter och regleringar som skadade marknaden och det fria valet. I decennier argumenterade han i böcker och artiklar för marknadsekonomin. Många associerar marknad med makt och pengar. Men det viktiga för Sven var inte pengar och makt utan frihet. Att individen ska kunna välja, oberoende av

myndigheter och organisationer, var den centrala idén bakom allt han skrev och sade.

Bostadspolitiken blev hans specialitet: i 55 år argumenterade han i böcker och artiklar för en liberal bostadsmarknad.

Sommaren 1992 satt jag, som många somrar, i samtal med Sven. Han var lite ledsen för att ett bokförlag tvekade att ge ut hans senaste bok – den handlade om skolan – att skolan skulle anpassas till eleverna var Svens stora passion.

Han sade: De förstår nog inte riktigt hur jag resonerar. Jag är nog före min tid.

Och det var han. 1976 och 1979 analyserade han svensk ekonomi i två böcker: *Det sjuka sjuttioåret* och *Sverige – ekonomi i fara*. Omvärlden tyckte att han överdrev. Nu vet vi att han hade rätt. Han beskrev galenskapen i sjuttio-talet, med först de sanslösa skatthöjningarna på företagen, och sedan de sanslösa subventionerna till företagen,

**Småningom fick** Sven sin revansch. 1983 beskrev han i *Bönder, mat, socialism* hur den socialistiska planekonomin förödde böndernas ekonomi, i land efter land. Det värsta fallet



var Tanzania, det mest gynnade landet av svenskt bistånd. Sverige bidrog till den socialisering som omvandlade Tanzania från nettoexportör av livsmedel till bidragsberoende.

Rydenfelt översatte boken till engelska. Den amerikanske ekonomen Milton Friedman, som fick ekonomipriset 1976, såg till att den blev publicerad på ett amerikanskt förlag, med titeln *A Pattern for Failure. Socialist Economies in Crisis*. Och Friedman skrev ett entusiastiskt förord. Det gjorde visst intryck på Rydenfelts kolleger.

**Sven Rydenfelt var** läraren. Studenterna lyssnade fascinerade till hans föreläsningar. Med mästertlig pedagogik förklarade han hur ekonomin fungerar. Som åttioåring kunde han hänföra tjugooåringar och fick dem att hoppa över generationsgränsen.

Sven Rydenfelt var liberalen i svensk debatt. Han levde efter Voltaires maxim: Jag avskyr din åsikt men jag slåss för din rätt att uttrycka den.

Han kritiserade baltutlämningen, och SÄPO:s registrering av misstänkta vänstersympatisörer. I sjuttio år argumenterade han i ett rikt flöde av böcker och artiklar för att alla beslut ska byggas på respekt för individen. Om beslutsfattarna följt hans råd skulle vi haft ett samhälle med mer välbefinnande, och mer frihet.

Nils-Eric Sandberg

## Torsten Lindström

Tekniker och vd för ASEA Torsten Lindström, Uppsala, har avlidit i en ålder av 83 år; hans närmaste är hustrun Else Maj och dottern Anita Bruun med familj.

**Torsten Lindström** växte upp i Kiruna och tog studentexamen 1941 i Haparanda, där han träffade sin blivande fru, en glad och stimulerande livskamrat. Han studerade vid Kungl Tekniska högskolan och tog civilingenjörsexamen i elkraftteknik 1946 och tekn lic 1951.

Som förste assistent vid KTH:s elkrafttekniska institution var han ansvarig för uppbyggnaden av ett nytt forsknings- och provningslaboratorium. Här visade han sin unika talang som konstruktör och anläggningsbyggare och en del av hans konstruktioner blev produkter i ett eget bolag.

ASEA:s ledning insåg hans kapacitet och anställde honom 1961 som överingenjör och chef för konstruktion av lågspänningsapparater. 1964 blev han direktör och chef för hela sektorn.

Tre år senare utnämndes han till vd med ansvar för ASEA:s forskning och produktutveckling. I denna egenskap kom han att göra mycket betydelsefulla insatser för bolagets effektivitet och konkurrensförmåga. Marknadsanpassning, standardisering,

modulisering och samordning gav företaget konkurrenskraftiga produkter och samtidigt erhöles den nödvändiga flexibiliteten för att kunna leverera komplexa anläggningar.

Torsten Lindström efterträdde 1976 Curt Nicolin som verkställande direktör för ASEA, en befattning som han innehade till 1980, då han blev koncernchef för ASEA-gruppen. Han var ledamot av ASEA AB:s styrelse 1976–91. Under hans vd-tid levererade bolaget en uppmärksammad anläggning för kraftöverföring, HVDC, från vattenkraftverket Itaipu till Sao Paulo i Brasilien.

Denna beställning, en av ASEA:s största, togs i stark internationell konkurrens och bekräftade den styrka och kompetens, som företaget utvecklat under Torsten Lindströms ledning.

**Torsten Lindström** var en skarp debattör i energifrågan och var övertygad om att kärnkraften hade kommit för att stanna. Med sin insikt om naturvetenskapliga samband och om samhällsekonomi hade han ingen förståelse för de gröna alternativen.

Tack vare hans kompetens och stora intresse för samhällsutvecklingen fick han en mängd förtroendeuppdrag inom den akademiska världen, intresseorganisationer

och företag. Nämnas kan hans medverkan i Industriförbundet, Elektroindustriföreningen och standardiseringsorganen SIS samt SEK. Som ordförande i Atomforskningsinstitutet tog han aktivt del i tillkomsten av såväl KTH:s elkraftcentrum som Fysikcentrum i Stockholm. Det senare tillkom genom sammanslagning av Atomforskningsinstitutet och fysikinstitutierna vid KTH och Stockholms universitet.

**Han var en** mycket aktiv ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och arbetade för sin hembygd i Norrbottenakademien. Han hedrades med en teknologie doktorstitel vid Chalmers Tekniska högskola 1979.

På fritiden ägnade han sig åt motion i skog och mark eller "gymmet" där han var flitig in i det sista. Sina praktiska kunskaper hade han stor glädje av vid fritidshuset i Järnhyttan, Norberg.

Torsten Lindström var en stridbar person med stor personlig integritet. Han agerade alltid ärligt, uppriktigt och ansvarsfullt. Han stod rakryggad upp för sina åsikter men det fanns alltid plats för personlig omtanke. Han var en omtyckt chef, en uppskattad kollega och en trofast vän.

Gunnar Brodin  
Gunnar Engström  
Jan Ollner

## FAMILJ

Privatannonser 08-13 00 10 fax 08-657 48 06 e-post familjeannonser@svd.se

## Diamantbröllop



Den 17 februari 1945 vigdes Ulla (f. Boije af Gennäs) och Wolmar Boris-Möller i Oscarskyrkan i Stockholm av Hans Åkerhielm. Pga rådande världskrig fick det bli en inrikes bröllopsresa till exotiska Rättvik med skidåkning vid Siljan. Ulla och Wolle bor numera återigen i Helsingborg, där de en gång träffades. Barnen Suzanne, Fredrik och Carl med familjer gratulerar å det hjärtligaste!

## Döda



Vår älskade  
Pappa  
Morfar, Farfar, Svärfar

**Jan Otto  
af Uhr**

\* 12 mars 1920  
† 21 januari 2005

CAROLINE och GÖRAN  
David Anna  
JAN och CATHERINE  
Elsa  
AGNETA och PEHR  
Maja Johan

Begravningen har ägt rum i kretsen av de närmaste.



Vår älskade Pappa  
Morfar Farfar Svärfar

**Carl-Ivar  
Jansson**

\* 21 september 1920  
† 31 januari 2005

BARBRO KJELL  
CLAES  
LOTTA CALLE  
ANDERS  
Barnbarnen  
Släkt och vänner

Begravningen äger rum  
måndagen den 14 mars  
kl. 14.00 i  
Sandsborgskapellet



**Eva Olsson**

\* 4 november 1920  
† 8 februari 2005

RÄTTELSE: Begravningen äger rum torsdagen den 3 mars 2005 kl. 14.00 i S:t Ansgarskapellet, Högalidskyrkan.



Högt älskade

**Stina Malmcrona**

född Kugelberg

\* 21 oktober 1916

vår levnadsglada och nyfikna Stina har stilla fått somna in

Stockholm  
10 februari 2005

LOUISE, HELENA, EBBA  
med familjer

Märtha

Släkt och vänner

*Vi binder en krans av minnen  
De vackraste och finaste vi har  
Vi vet att de aldrig skall  
vissna  
Hos oss finns Du alltid kvar.*

Begravningsgudstjänst äger rum i Uppståndelsens kapell, Linköping onsdagen den 2 mars kl 14.00. Efter gravsättningen inbjudes till minnesstund. Svar om deltagande önskas till Centrala Begravningsbyrån tel 013-12 20 59 senast den 28 februari. Tänk på Röda Korset pg 900 800-4.



Vår kära Mamma  
Mormor, Farmor  
och Svärmor  
vår Maggie

**Margit Pålsson**

f. Westerberg

\* 18 juni 1904

avled stilla i dag,  
djupt sörjd och saknad  
av oss alla.

Lund 10 februari 2005

GUNILLA och CLAES  
LENNART och BRITT  
INGRID

BIRGITTA och GÖRAN  
Anders och Maria  
Hermine, Cecilia, Sofie  
Katarina och Bert  
David, Ida, Hanna  
Peter och Helena  
Henning, Karin, Nils  
Maria och Gunnar  
Sara och Ulf  
Martin och Sandra  
Carl  
Per och Caroline  
Johan  
Erik och Malin  
Olof

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger rum fredag 4 mars kl 12.00 i Allhelgonakyrkan. Efter akten inbjudes till minnesstund i Allhelgonagården. I stället för blommor, tänk på Individuell Människohjälps, pg 90 07 06 - 3. Ett varmt tack till alla inom hemvården Laurentii – Karl XII för mycket god och kärleksfull omvårdnad.



Min älskade Make  
Professor em.

**Gunnar Kullberg**

RNO

\* 4 september 1926

har efter ett rikt liv  
lämnat mig i sorg och  
saknad.

Oxelösund  
9 februari 2005

P E G G Y

Släkt och vänner

*Thank you for  
the memories...*

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen den 24 februari kl 13.30 i S:t Botvids kyrka, Oxelösund. Efter akten inbjudes till minnesstund i Församlingshemmet. O s a till Fonus Oxelösund tel 0155-324 00 senast måndagen den 21 februari



Vår kära Faster

**Anna Lempert**

f 11 augusti 1910

har i dag stilla insomnat

Lidingö  
10 februari 2005

Erik och Lii  
Karin och Scott  
Lawrence och Dodie  
John och Rada  
Lisa och Jan-Olof  
med familjer

Begravningen äger rum  
torsdag 17 februari  
kl 10.30 på Judiska  
församlingens Norra  
begravningsplats, Haga.  
I stället för blommor  
tänk på Keren Kajemets  
Trädplantering  
pg 15 03 76-2.



Min livskamrat  
Min älskade

**Bengt Svedin**

Du har lämnat mig ensam

i namnlös sorg  
och saknad

Uppsala 28 januari 2005

S O N J A

*Man kan inte räkna  
dem alla  
sägner och sånt man hör..  
Det säjs att en stjärna  
ska falla  
var gång när en människa  
dör-*

N. Ferlin

Ursäkter är  
lätt funna,  
den vise letar  
efter orsaker.